

# Lofalt.

Hj ø r i n g, 5. Juni.

## Grundlovsdagen

begyndte paa festlig Vis med ualmindelig tæt Flagning overalt i Gaderne.

Dagens første og fornøjelige Begivenhed var Børnetøget.

Dette lønne Tøg af lystklædte Smaa børn med smaa Dannebrogssflag i Hænderne stemmer Sindet glad og bevæget paa alle Tilskuere. Ikke en forbliver upaavirket af denne Procession, som — oprindeligt arrangeret paa Initiativ af afdøde Vilh. Carlsen — er bleven en Tradition for Hjørring By, der vistnok er ene i hele Landet om denne smukke Morgenhilsen til vor Frihedsdag.

Tøget strakte sig i Nar gennem hele Østergades Bængde og talte sikkert over 2000 Børn, der lo og nikkede til de voksne, som besvarede Hilsenerne. Ja, endog Byens mest infarnerede Ungkarl smilede mildt, da Tøget drog forbi ham. Rørende smukt var det, da Tøget passerede Alderdomshjemmet, at høre, hvorledes Børnene raabte Hurra og hilste op til de gamle, der vinkede og venligt hilste igen.

Overalt i Gaderne var Folt i øvrigt ved Vinduerne for at hilse det mægtige Tøg af frejdige, vorde Bølgere.

Tøgets Rute gik fra Torvet, gennem Strøget, over øverste Del af Bispensgade, gennem Tostegade, ad Frederikshavnvej til Markedsgade, forbi Alderdomshjemmet, over Klofagervej, gennem Bryggergade, Jernbanegade, Kongensgade, Skolegade, Børsen og Vestergade til Torvet igen.

Her bragte Fabrikant Thomsen de glade Børnестarere en Tak for Tilslutningen og udbragte et med Tusinde lyse Børnестemmer besvaret Bebe for Grundloven, og derefter begyndte Starerne langsomt at stilles.

## Festen i Eftermiddag.

Kl. 3 begyndte Processionen for den af Byraadet arrangerede store Fest at samles ude paa Frederikshavnvej. Først henad Kl. 4 satte den imponerende Procession hvori saas ca. 25 Faner, iberegnet Fagforeningerne, sig i Bevægelse. Med Musikken i Spidsen gik Tøget gennem Østergade, Jernbanegade og Dronningensgade til Festspladsen, hvor en meget stor Mennestemængde var samlet, da Talerne ved 4<sup>1/2</sup> Tiden begyndte.